



*De Feesten van de
HEER*

DE FEESTEN VAN DE HEER

*PASEN (PESACH)
TOT
PINKSTER (SHAVUOTH)
HOOFDSTUK 1*

*El Shaddai Ministries ©
© Alle Rechten Voorbehouden
P.O.Box 7881, Boney Lake
WA 98391, USA
www.eshaddaiministries.us*

DE VOORJAARSFEESTEN VAN DE MESSIAS

Lev. 23:1, 2 (Herziene Staten vertaling - HSV) "De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen:"

Feest: Mo'ed מועד

#4150 een afspraak, i.e. een vast tijdstip of seizoen; ook een signaal (zoals vooraf benoemd): - aangewezen (teken, tijd).

Gen. 1:14 (HSV) "En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding (owth) van vaste tijden (mo'ed) en van dagen en jaren!"

Signaal: owth אות

#226 een signaal (in de zin van het verschijnen)

Oproeping: miqra מִקְרָא

#4744 van #7121 iets wat uitgeroepen moet worden, dat wil zeggen in een openbare vergadering een aankondiging of verklaring uitroepen; ook een generale repetitie.

Verkondigen: qara קָרָא

#7121 stamwoord: betekent iemand aanspreken; een persoon die iemand ontmoet heeft aan te spreken; oproepen (oproepen op naam) degenen, die zijn genodigd ; adresseren; uitnodigen, te vermelden, publiceren, gelezen worden

Mattheüs 22: 3, 4 (HSV)

3 en hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen.

4 Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft.

Leviticus 23: 5, 6 (HSV)

5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE.

6 En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten.

Leviticus 23: 10, 11 (HSV)

10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen.

11 Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen.

Leviticus 23: 15, 16, 17 (HSV)

15 U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn.

16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.

17 Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efa meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor de HEERE.

Deuteronomium 16: 16 (HSV)

16 Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de HEERE verschijnen,

Numeri 9: 2, 3 (HSV)

2 Laten de Israëlieten het Pascha houden op zijn vastgestelde tijd.

3 Op de veertiende dag in deze maand, tegen het vallen van de avond, moet u het houden, op zijn vastgestelde tijd; u moet het houden volgens alle bijbehorende verordeningen en bepalingen.

Exodus 12: 15 (HSV)

15 Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de

eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid.

Exodus 13: 7 (HSV)

7 Zeven dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Wat gezuurd is, mag bij u niet gezien worden, ja, geen zuurdeeg mag er in heel uw gebied bij u gezien worden.

De Kaars: Ps. 119:105 (HSV) Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De Veer/vlerk; Psalm 91: 4 (HSV) Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.

In Engels: Psalm 91:4 (NKJV) He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.

De Houten Lepel: Deuteronomium 21: 22, 23 (HSV)

22 Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat, en hij gedood wordt, en u hem aan een paal hangt,

23 dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken.

Zuurdeeg: 2 Korinthe 5: 21 (HSV) Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Het linnen doek: Markus 15: 46 (HSV) En deze kocht fijn linnen en nadat hij Hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij Hem in dat fijne linnen en legde Hem in een graf dat in een rots uitgehakt was; en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf.

Genomen buiten: Hebrreeën 13: 13 (HSV) Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.

Johannes 2: 13-15 (HSV) De tempelreiniging

13 En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem.

14 En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten.

15 En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om.

Wat zien we? De zoektocht naar zuurdesem begint in het huis van Zijn Vader! Hij helpt Zijn Vader Zijn huis schoon te maken voor het Feest van Ongezuurde Broden!

Wij zijn het huis van God!

1 Petrus 2:5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

1 Korinthe 3: 16, 17 (HSV)

16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

Er was zuurdesem in de kerk te Korinthe:

1 Korinthe 5: 1, 2, 6 (HSV)

1 Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft.

2 En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen?

6 Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?

1 Korinthe 5: 7, 8 (HSV)

7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.

8 Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

(Willibrord Vertaling 1995 - WV 1995): 8: Wij moeten ons feest vieren;

Lutherse Vert.: Daerom laet ons Paeschen houden)

Exodus 12: 3-6 (HSV)

3 Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand

moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin.

4 Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan.

5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen.

6 U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond.

Johannes 12: 1, 2 (HSV)

1 Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had.

2 Zij nu bereidden daar een maaltijd voor Hem, en Martha bediende; en Lazarus was een van hen die met Hem aanlagen.

Johannes 12: 9, 10 (HSV)

9 Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de doden opgewekt had.

10 En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden,

Johannes 12: 12, 13 (HSV)

12 Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam,

13 namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!

Psalm 118: 24-26 (HSV)

24 Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.

25 Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed.

(25 - Groot Nieuws Bijbel - GNB): Wij vragen u, Heer: kom ons te hulp! 25 - Lutherse Vert.: O HEERE, helpt!)

26 Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE.

Wat zien we: Op dezelfde dag dat het Pascha lam wordt gebracht naar de tempel, zo is Jesjoea ook naar de Tempel gebracht.

Markus 11: 9, 11-15 (HSV)

9 En zij die vooropliepen en zij die volgden, riepen: Hosanna! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere!

11 En Jezus kwam Jeruzalem binnen en ging de tempel in; en nadat Hij alles rondom bekeken had en toen het al avond was, ging Hij met de twaalf de stad uit naar Bethanië. De vijgenboom verdord en de tempel gereinigd

12 En de volgende dag, toen zij uit Bethanië gingen, kreeg Hij honger.

13 En toen Hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging Hij erheen om te zien of Hij er ook iets aan zou vinden; en erbij gekomen, vond Hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen.

14 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het.

15 En zij kwamen in Jeruzalem; en toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon Hij hen die in de tempel verkochten en kochten, naar buiten te drijven; en de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde Hij om,

Het is nu de tiende / elfde van Nisan en de inspectie van het Lam begint:

Markus 12: 13 (HSV) En zij stuurden enigen van de Farizeeën en van de Herodianen naar Hem toe om Hem op een woord te vangen.

Mattheüs 26: 59, 60 (HSV)

59 De overpriesters en de oudsten en heel de Raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij Hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets.

60 En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets.

Lukas 23: 13-15 (HSV)

13 Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen:

14 U hebt deze Mens naar mij toe gebracht als Iemand Die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb Hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze Mens niets gevonden dat Hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u Hem beschuldigt.

15 Ja, ook Herodus niet, want ik heb u naar hem toe gestuurd en zie, er is door Hem niets gedaan wat de dood verdient.

SEDERDIENST:

Johannes 13: 23 (HSV) En een van Zijn discipelen, die Jezus liefhad, lag aan in de schoot van Jezus.

DE VIER VRAGEN:

1. Hoe komt het dat op alle andere avonden gedurende het jaar we een brood of matse eten, maar op deze avond we alleen matse / ongezuurd brood eten?"
2. Hoe komt het dat op alle andere nachten we allerlei soorten kruiden eten, maar we op deze avond alleen maar bittere kruiden eten?
3. Hoe komt het dat op alle andere avonden we onze kruiden nooit dippen, maar op deze avond we twee keer dippen?
4. Hoe komt het dat op alle andere avonden we ofwel zittend of liggend eten, maar op deze avond we in een liggende positie eten?

ANTWOORDEN:

1. We eten alleen matse, omdat onze voorouders niet konden wachten om hun brood te laten rijzen, toen ze op de vlucht waren van slavernij in Egypte, en zo namen ze de broden uit hun ovens, terwijl ze nog steeds plat waren, dat was matse.
2. We eten alleen Maror, een bitter kruid, om ons te herinneren aan de bitterheid van de slavernij, dat onze voorouders moesten doorstaan, terwijl ze in Egypte waren.
3. Wij dippen twee keer - (1) groene groenten in zout water, en (2) Maror in Charoset, een zoete mix van noten en wijn - omdat de eerste dip een symbool van de tranen, dat vervangen werd door dankbaarheid, en de tweede dip symboliseert de verzoeting om de pijn te verminderen van de last van de bitterheid en het lijden.
4. Wij liggen aan de Sedertafel, omdat in de oudheid, een persoon die een liggende houding heeft tijdens een maaltijd een vrij mens is, vrij van slavernij. Dus nemen we ook een liggende positie aan het Pascha Seder tafel, om ons te herinneren dat we nu een vrij mens zijn.

Exodus 12: 7-10 (HSV)

7 En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.

8 Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.

9 U mag daarvan niets rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden.

10 U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden.

Waarom geroosterd of gebraden?

Waarom niet gekookt in water?

Waarom ongezuurde broden?

Waarom gegeten met bittere kruiden?

Waarom de volgende ochtend met vuur verbranden?

Waarom liggend eten tijdens een Sedermaaltijd?

DE VIER BEKERS:

Exodus 6: 6, 7 (Nieuwe Bijbelvertaling- NBV)

6 Daarom moet je dit tegen hen zeggen: "Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen.

7 Ik zal jullie aannemen als Mijn volk, en Ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat Ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd.

(Exodus 6:6,7 (HSV) 6 Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt vanonder de dwangarbeid van de Egyptenaren.

7 Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE.)

Lukas 22: 17-20 (NBV)

17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: 'Neem deze beker en geef hem aan elkaar door.

20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: 'Deze beker, die voor jullie

wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. De eerste beker is de Beker van Heiliging: "Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen" Symbool van hoe de Heer ons bevrijd heeft van het juk van de lasten en zorgen van deze wereld. Hij wil onze lasten dragen.

(Lukas 22:17-20 (HSV) 17 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar.

18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is.

19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.)

Exodus 4: 22, 23 (HSV) Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de HEERE:

Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.

23 Daarom zeg Ik tegen u: Laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan, zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden.

We kunnen niet twee heren dienen.

Dienen: abad עָבַד

#5647 een primitief stamwoord; om te werken, om te dienen, landman, aanbieder. God wilde meer dan alleen maar hun uit hun ellende redden, God wilde hun aanbedding. God had hen uitgekozen en apart gezet, terwijl ze nog in Egypte waren.

De tweede beker is de Beker van Bevrijding: "Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden." De Heer niet alleen het juk weggehaald, maar Hij brak ook de kettingen die ons aan de wereld vastbinden.

Bondage: abodah עֲבֹדָה

#5656 komt van 5647 (zie boven); werken van welke/wat voor aard dan ook; arbeid

Romeinen 6: 16 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?

Hun juk is verwijderd. De ketenen van slavernij zijn gebroken. Maar ze zijn niet vrij, totdat God hun Verlossingsprijs betaald heeft.

De derde beker is de Beker van Verlossing: "Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen

Jeremia 32: 17 (HSV) Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.

Welke prijs werd er betaald voor de schepping van het universum? Ons Verlossing nam dezelfde extensie van Gods macht, maar tegen een veel grotere prijs!

De vierde beker is de Beker van Acceptatie: "Ik zal jullie aannemen als Mijn volk." Het feit dat God een grote prijs betaald heeft voor u, is om u te laten weten, dat u Zijn beminde/geliefde bent.

Efeze 1: 4-7 (HSV)

4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,

Markus 14: 26 (HSV) En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.

Psalm 118: 21-23 (HSV)

21 Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent.

22 De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.

23 Dit is door de HEERE geschied, het is wonderlijk in onze ogen.

Psalm 118: 27 (HSV) De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar.

Markus 15: 21, 25 (HSV)

21 En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.

25 En het was het derde uur en zij kruisigden Hem.

Mattheüs 27: 45-47 (HSV)

45 En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe.

46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

47 Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia.

Handelingen 3:1 (HSV) Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur.

Johannes 19: 30 (HSV) Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Psalm 118:14-16 (HSV)

14 De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest.

15 In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing: De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden,

16 de rechterhand van de HEERE is hoogverheven, de rechterhand van de HEERE doet krachtige daden.

Johannes 6: 35 (HSV) En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Mattheüs 2: 1 (HSV) Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,

Bethlehem: Beyth Lechem לֶחֶם בֵּית (beet-leh-chem) Huis van Brood;

#1035 OT Bethlehem;

#1004 OT huis: bayith (בֵּית)

#3899 OT brood: lechem (לֶחֶם);

Leviticus 23: 5, 6(HSV)

5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE.

6 En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten.

Messias was "ongezuurd" of zonder zonde.

Hebreeën 4: 15 (HSV) Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

Psalm 16: 10 (HSV) Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

Op dag van het Feest van de Ongezuurde broden, is dezelfde dag dat God Zijn eerstgeboren Zoon begraven had!

Waarom is het Feest van de Ongezuurde Broden 7 dagen en volgt het onmiddellijk op het 1-daagse Feest van Pesach?

Openbaring 13: 8, 9 (HSV)

8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

9 Indien iemand een oor heeft, hij hore.

Genesis 2: 2, 3 (HSV)

2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

Numeri 33: 3, 4 (HSV)

3 Zij braken op van Rameses; in de eerste maand, op de vijftiende dag van de eerste maand, de dag na het Pascha, vertrokken de Israëlieten door een opgeheven hand, voor de ogen van alle Egyptenaren,

4 terwijl de Egyptenaren hen begroeven die de HEERE onder hen getroffen had, alle eerstgeborenen; ook had de HEERE strafgerichten voltrokken over hun goden.

Matteüs 28: 1 (HSV) Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.

Leviticus 23: 10, 11 (HSV)

10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen.

11 Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen.

Schoof: omer עומר

#6016 OT omer

#6014 OT letterlijk een hoop, dat wil wil zeggen "een bundel"; een schoof staat voor een persoon en schoven mensen

Psalm 126: 6 (HSV) Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen.

1 Korinthe 15: 20 (HSV) Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

Handelingen 26: 23 (HSV) namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen.

Deuteronomium 26: 1, 2 (HSV)

1 En wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, moet het zó zijn

2 dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten van het land, die u binnenhaalt van uw land, dat de HEERE, uw God, u geeft; en u moet die in een korf leggen en naar de plaats gaan die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen.

Wat weten wij over Jesjoea?

1. Eerstgeborene van Maria - Mat. 1: 23-25
2. De eerste uit God geboren - Heb. 1:6
3. Eerstgeborene der ganse schepping - Kol. 1: 15
4. Eerstgeborene der doden - Op. 1:5; Hand. 26: 23
5. Eerstgeborene onder vele broeders - Rom. 8: 29

6. Eersteling van hen die ontslapen zijn/Eerste vrucht onder gestorven/Eerste vrucht van de opgestane - 1 Kor. 15: 14-23
7. Het begin van de schepping van God - Op. 3: 14
8. Hij is de meest vooraanstaande (Preeminent One) - Kol. 1: 18

Wij vervolgen:

Mattheüs 27: 51-53 (HSV)

51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden;

52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt;

53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

De Eerste en de beste schoof van de gerst werd geoogst en naar de Tempel gebracht als een Offer van Dankzegging aan de Heere van de Oogst. Het was representatief voor de hele oogst, die dient als een belofte, dat de rest van de oogst zou worden gerealiseerd.

Lukas 10:2(HSV) Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

HET TELLEN VAN DE OMER (SCHOOF)

Leviticus 23: 15, 16 (SVJ)

15 Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn;

16 Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE offeren.

Tellen in het vooruitzicht van een spannende gebeurtenis is heel begrijpelijk. Op een of ander moment, hadden we allemaal waarschijnlijk iets gezegd als: "Oma komt op bezoek over anderhalve week" of "slechts 17 dagen tot mijn verjaardag!"

Maar er is een subtiel verschil: De gebruikelijke methode is om af te tellen naar de grote dag, terwijl in het geval van de Omer, tellen wij van een NAAR vijftig.

Waarom dit verschil?

Het antwoord is, dat de Joden nog niet geestelijk uitgerust waren, om de Tora te ontvangen. Al meer dan 200 jaar hadden ze geleefd in een Egyptische samenleving, die wereldwijd bekend was als een centrum voor immoraliteit, zonde en zedelijke slechtheid. De hoge impact van de Exodus - 10 wonderbaarlijke plagen en het splijten van de Rode Zee - brachten de Joden in fysieke vrijheid. Elke ervaring, hoe krachtig het ook mag zijn, verandert iemands karakter niet definitief. Dat gebeurt alleen door te oefenen en aan te passen in de loop der tijd.

Waarom heeft God 50 dagen gewacht, nadat de Joden uit Egypte waren gegaan voor Hij de Tora aan hen gaf? Waarom gaf Hij het niet aan hen in Egypte, of onmiddellijk na hun vertrek uit Egypte?

U kunt het volk uit Egypte weghalen, maar u kunt Egypte niet uit het volk weghalen. Niet gelijk. Denk aan rijke mensen die stelen. Of mensen die deelnemen aan een seminar/conferentie en daarna helemaal geestelijk opgepept zijn, maar geen permanente verandering in hun leven laten zien.

Leviticus 25: 8, 9 (HSV)

8 Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenvieftig jaar voor u zijn.
9 Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingschalen laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken.

WAAROM MOET DE OMER GETELD WORDEN?

Vanaf het begin van de dag dat de eerste Omer van gerst werd geoogst en naar de Tempel gebracht werd, begon het aftellen naar het volgende Bijbelse Feest. De Israëlieten werden bevolen om 49 dagen te tellen en dan begint het Feest van Pinksteren op de vijftigste dag. Traditioneel is de periode van de Omertelling een tijd om aan geestelijk introspectie te doen, zodat de tellers zichzelf kunnen voorbereiden op Shavuoth of Pinksteren. Omdat het tijdens Pesach begint en eindigt met Shavuoth is het, dus een herinnering aan de reis van Egypte naar de berg Sinai. Een herinnering aan onze reis van de wereld naar een leven, dat in de Geest wandelt. Het is een verwachting van een komende oogst en dus vragen we God om ons klaar te maken voor de komende oogst!

Het tellen van de Omer is aftellen naar Shavuoth, de tijd dat de Heilige Geest uitgestort zou worden. Het is een reis die begint met Pascha, het symbool van ons redding in Jesjoea, en eindigt op Pinksteren, het symbool van onze voltooiing door de Heilige Geest. De lengte of duur van de dagen tussen de twee gebeurtenissen moet een tijd van geestelijke bezinning, groei, reiniging en voorbereiding zijn.

De opstanding van de Meester maakt het tellen van de Omer een seizoen van speciale betekenis en vreugde. Voor Zijn discipelen, is het een tijd om hun opgestane Heer, Jesjoea te herinneren. Al Zijn verschijningen na de opstanding en hemelvaart vielen binnen de dagen van de Omertelling.

Op de eerste dag van de Omer verscheen Messias Jesjoea aan Miriam en twee anderen, terwijl ze naar Emmaüs reisden, daarna kwamen ze bij elkaar.

Johannes 20: 18, 19 (HSV)

18 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!

Op de negende dag van de Omer, verscheen Hij aan hen opnieuw en Thomas was bij hen tijdens het tellen van de Omer.

Johannes 20: 26 (HSV) En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.

1 Korinthe 15: 6, 7 (HSV)

6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.

7 Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen

Tijdens het tellen van de Omer, verscheen Hij aan zeven anderen, terwijl ze aan het vissen waren op de zee (zie Joh. 21: 1-3).

OP DE VEERTIGSTE DAG VAN DE OMER

Handelingen 1: 3, 4 (HSV)

3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.

4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;

Handelingen 1: 9 (HSV) En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Ze wachtten en telde de dagen. Eenenvoertig, tweeënvoertig, drieënvoertig ... zevenenveertig, achtenveertig, negenenveertig dagen van de Omer..."Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen" (Handelingen 2: 1 - WV 1995).

Laten we samen dit jaar met elkaar werken terwijl we het tellen van de Omer houden. Laten we het opgestane leven in ons tot uitdrukking brengen door meer vreugde te verspreiden.

Numeri 28:26 (HSV)

26 Ook op de dag van de eerstelingen, als u op uw Wekenfeest de HEERE een nieuw graanoffer aanbiedt, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen.

PINKSTEREN/SHAVUOTH

Deuteronomium 16: 16 (HSV) Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest (Shavuoth) en op het Loofhuttenfeest (Soekkot). Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de HEERE verschijnen,

Leviticus 23: 17 (HSV) Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efa meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor de HEERE.

Leviticus 23: 20, 21 (HSV)

20 De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de HEERE bewegen, met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de HEERE, bestemd voor de priester.

21 U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening, in al uw woongebieden, al uw generaties door.

Handelingen 2: 1, 5 (HSV)

1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.

5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.

Handelingen 2: 2, 3 (HSV)

2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.

Handelingen 2: 15 (HSV) deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag.

Exodus 23: 14-16 (HSV)

14 Driemaal per jaar moet u voor Mij een feest vieren.

15 Het Feest van de ongezuurde broden moet u in acht nemen. Zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, op de vastgestelde tijd in de maand Abib, want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag niet met lege handen voor Mijn aangezicht verschijnen.

16 Ook het Feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op de akker gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling, aan het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt

Handelingen 2: 41 (HSV) Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Handelingen 4:4 (HSV) En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.

Exodus 19: 16, 18 (HSV)

16 En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde.

18 De berg Sinai was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig.

Ezechiël 1: 4 (HSV) Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur.

Ezechiël 3: 12, 13 (HSV)

12 Toen hief de Geest mij op en ik hoorde achter mij een geluid van een groot gedreun: Geloofd zij de heerlijkheid van de HEERE vanuit Zijn plaats!

13 En ik hoorde het geluid van de vleugels van de levende wezens die elkaar raakten, het geluid van de wielen vlak bij hen en het geluid van een groot gedreun.

Ezechiël 36: 26, 27 (HSV)

26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.

27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Jesaja 24: 5, 6 (HSV)

5 Want het land is ontheilgd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten (THORA), zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond.

6 Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven.

Psalms 119: 53 (HSV) Grote verontwaardiging heeft mij bevangen vanwege de goddelozen, die Uw wet verlaten.

Psalms 119: 126 (HSV) Het is tijd voor de HEERE om te handelen, want zij hebben Uw wet verbroken.

Ruth 2: 23 (HSV) Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boaz om aren te rapen, tot de gersteoogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder.

Openbaring 14: 18 (HSV) En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp.

Net zoals de Voorjaarsfeesten generale repetities waren voor de eerste komst van de Messias, zijn de Najaarsfeesten ook generale repetities voor Zijn tweede komst!

HIJ IS DEZELFDE GISTEREN, HEDEN EN TOT IN EEUWIGHEID!

vertaling (translation): Catherine Anne Frese-Ginete
The Netherlands (Holland)
ceefreegee@ziggo.nl

El Shaddai Ministries © Alle Rechten Voorbehouden 2008